

“Een Ode aan de Peel”

Een uniek avondvullend programma met FILM, THEATER & CHANSON IN DE NATUUR... live voor u gebracht in de prachtige streek van de Peel.



Stel u voor: bij het vallen van de lange zomeravond verandert de natuur in een decor... rondom een groot bioscoopscherm dat opgesteld staat in de open lucht. Chansonnier Arno Adams zet als een Limburgse Jacques Brel de eerste tonen in van het lied 'Heimwee noa de Piël'. En terwijl het daglicht langzaam dooft, nadat geheimzinnige mythische Peelwezens als Witte Wieven, Peelreuzen en ronddolende Romeinen de theatrale vertellingen van Frans van de Pas hebben bevolkt, neemt de film het verhaal van de Peel over...

Zomer 2017 is dé tijd voor een bijzonder cultureel programma in Noord-Limburg en Brabant. Een combinatie van (streek-) muziek, theater en film, dat speciaal is opgezet rond de prachtige bioscoopfilm 'Portretten uit de Peel' van de Noord-limburgse cineast Wiek Lenssen. Deze film werd bekroond op het Limburgs Film Festival 2017 in de categorie Beste Lange Film.

*Een onvergetelijke kijkervaring
onder de blote hemel*

Meer info: www.odeaandepeel.nl

10 aug	Venray	Odapark
11 aug	Meijel,	park achter d'n Binger
12 aug	Horst	Kasteelse Bossen
15 aug	Nederweert-eind	Sarsven
20 aug	Helenaveen	kerkveld